

OzoGaaf

net even anders...

Veel van onze dagelijkse werkelijkheid accepteren wij als normaal. Toch merken we zo nu en dan dat dit niet voor iedereen geldt. Via OzoGaaf zoek ik naar die paradox in onze leefomgeving. Door middel van fotografisch beelden, soms aangevuld met een korte tekst, probeer ik een opening te bieden. Een opening naar een ruimte achter het normale. De ruimte van de verbeelding.

De expositie van dit jaar heeft de titel 'Omhulling': Om ons zelf te beschermen bouwen we huizen, vormen we sociale gemeenschappen en houden we onze tradities in stand. Maar wie sluiten we daarmee buiten?

De werkelijkheid onderzoeken begint met het stellen van vragen. Vragen stellen helpt bij het bepalen waar de feitelijke ophoudt en de werkelijkheid begint. Is dat wat je ziet daadwerkelijk wat het is? Of maakt de context waarin het geplaatst is dat het past binnen het grotere verhaal waarvan we onderdeel uit maken?

Die grotere verhalen bepalen wat we belangrijk vinden, met alle geweld willen beschermen en liefst ook nog uitdragen. Het zijn onderwerpen waar vaak generatie na generatie passievol over gesproken kan worden.

De fotografische beelden die ik maak bestaan uit details van grotere objecten. Elk beeld wordt daardoor min of meer monochroom. Ook het toepassen van afwijkende zichtlijnen en beperkte scherptediepte versterken de vervreemding waarnaar ik op zoek ben. De vervreemdende effecten van deze beeldtaal geven de paradox niet direct prijs. Om de verbeelding op weg te helpen, heb ik bij een aantal beelden kortetellige aanwijzingen toegevoegd.

Eerder exposeerde ik fotografische beelden onder de titel 'Over de Grens'. De belangrijkste motieven hierbij zijn de mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en karaktervorming. Is er binnen het huidige economische kortetermijn denken nog wel ruimte voor experimenteren, dagdromen, sereniteit? Of zitten we gevangen in onze economische verplichtingen waardoor het niet of nauwelijks mogelijk is om dat te doen waar je passie ligt?

Vanaf begin september tot half november worden de fotografische beelden uit de 'Omhulling' tentoongesteld in de foyer van het Theater aan de Schie. U bent van harte welkom de expositie te bezoeken op de momenten dat het theater een voorstelling heeft geprogrammeerd. U vindt het theater op Stadserv 1, 3112 DZ, Schiedam.

Ook is het mogelijk om op afspraak de expositie te bezoeken met OzoGaaf's Jacco de Boer. Informeer naar de mogelijkheden bij OzoGaaf via een e-mail naar expo2016@ozogaaf.nl of bel met 06 480 280 54.

Geïnteresseerd in mijn werk? Bezoek mijn website www.ozogaaf.nl voor meer informatie of volg mij op [facebook/ozogaaf](https://www.facebook.com/ozogaaf). Ook is het mogelijk om op afspraak in het atelier langs te komen.

- Jacco de Boer -